



Foto: Thomas Blomqvist, Kanal 75

# Lindbergs veckobrev, vecka 12

## Horserunner på gång. Vila i frid, Sebastian. Delicious!

Inom kort lanserar TR Media tillsammans med Svensk Travsport "Horserunner", det vill säga travsportens svar på Pricerunner. Helt enkelt en sida där kunder kan jämföra priser på samma tjänst hos olika leverantörer. För hästägarna är jag helt säker på att det kommer vara ett bra verktyg. Men också för leverantörerna som dels kan jämföra sig med andra i samma bransch eller nisch och dels får en gratis marknadsplats. I första skedet kommer tjänsten samla professionella travtränare, transportörer och veterinärer. Med tiden kommer fler leverantörsgrupper att bli aktuella.

Tjänsten presenterades av Mile Medias Petri Johansson på Travtränarnas Riksförbunds höstmöte i höstas och den mottogs väldigt positivt där. Även hästägarna, RST, har fått den presenterad på ett styrelsemöte med samma resultat. Efter att ett ganska stort kostnadskontrollprojekt stannade upp för några år sedan så känns det här helt enkelt väldigt bra. För hästägandet och hästägarna.

## "Som en ond blixtn från en klar himmel"

Det är få saker som gör så ont när unga människor går bort. När till synes unga, friska välmående unga män eller kvinnor lämnar livet, som vi känner det, på tok för tidigt. Beskedet om Sebastian Thells bortgång i onsdags slog ned som en ond blixtn från en klar himmel. Som jag kände honom (inte väl) var han den som syntes (han var väldigt lång), men aldrig hördes förrän han hade något klokt att säga. Tillsammans med pappa Tomas drev han Hingstdepån med listhingstar som Ready Cash, Bold Eagle och Timoko.

Han var en del av Östergötlands Travsällskap, reste gärna över hela världen för att se på travlopp och travhästar. Kontaktnätet var stort åldern till trots och det finns mycket som talade för att han skulle ha en stor plats i den svenska travsporten i framtiden. För svensk travsport är förlusten av Sebastian stor. För hans familj – han blir pappa för första gången i sommar – är den hjärtekrossande.

## Många kommentarer – och inga kommentarer

Förutom att det var fem män och en manlig moderator i debatten om medias roll i trav-Sverige på ASVT:s stämma i lördags så tror jag att den – för åtminstone vissa – var ganska intressant. För egen del kändes det som att 1,5 timme gick extremt snabbt. ASVT hade också verkligen försökt – enligt deras generalsekreterare Sara Blomhage – att få några kvinnor att ställa upp, men tyvärr hade alla avböjt.

Jag tänker inte kommentera hanteringen av fallet på Romme där en ung amatör fick licensen indragen i måndags och sen fick tillbaka den i torsdags, mer än att eventuella synpunkter från Svensk Travsport gentemot alla parter i det här läget sköts internt.

## Lyckat kalas på travskolan

Att få se sitt barn växa upp är den största gåvan jag kan tänka mig. I söndags hade vi en väldigt fin dag på vår dotters fyraårskalaskalas. 16 av 18 barn på kalaset körde, red och pysslade med ponnyerna på travskolan i Gävle. Det blev dundersuccé. Som en av kompisarna sa på förskolan dagen efter:

– Jag ska också ha mitt kalas på travskolan. Det var jätteroligt, men då ska vi köra på stora banan med de stora hästarna!

## Nuncio, Delicious och jackpot

Nuncio gjorde som bara Nuncio gör. I värningen körde han som vanligt "en slank han hit, en slank han dit", galopperade i princip hela tiden för att sen komma ut till loppet och leka hem en ny seger. Jag har sagt det förut (och många andra med mig). Vårens storlopp kan bli något alldeles, alldeles fantastiskt.

Fina tävlingar när det är jackpot på V75 på Mantorp i morgon. Och en extrem topp på Romme i kväll. Delicious U.S. gör debut. Vår är alltid fantastiskt för travsporten.

### Johan Lindberg

[johan.lindberg@travsport.se](mailto:johan.lindberg@travsport.se)